

החזון לעתיד הקרוב שלנו על ידי מר. קאש.

מה עתיד לבוא

יום שבת, 6 ליוני, 2020

קטע מתוך KSW מספר 331, 5 ליוני, 2020

אישה איראנית שאלה את מר. קאש, מה החזון (לכדור הארץ), ל-3 השנים הבאות או יותר. הוא ענה, החזון שלנו הוא מאוד פשוט, אנחנו נראה שלום עולמי, זה מותווה בצורה מאוד ברורה, ולמעשה, כבר נכנסנו אליו, זה רק עניין של כמה ליטושים. זה הזמן לחלק מהאומות לנקות את ביתם מהעוולות שהם עשו בעבר, אך זוהי המלחמה הפנימית שלהם בינם לבין עצמם, ולא איתנו. כמו מה שאנחנו רואים שמתרחש בארצות הברית.

הרבה דברים לא יהיו כמו מה שאנחנו רואים ומכירים כיום, ואנחנו נראה אבולוציה מתקדמת במדע וטכנולוגיה במהלך 3 עד 5 השנים הבאות. הדבר המרכזי שנראה הוא היעלמות הצבאות. כוחות הצבא ימוגרו בעקבות 2 או 3 גורמים. הידע שאנחנו נוציא לאור יהפוך את הצבאות הקיימים למיושנים. בנוסף, המצב הנוכחי בעולם לא מאפשר לאף אומה לקנות נשק, מכון שהם לא יכולים להרשות את זה לעצמם, אלא אם כן הם מדינות מושחתות, והמנהיגים שלהם מנסים רק לשים קצת כסף בחשבון הבנק שלהם, ולא איכפת להם מהמצב במדינה שלהם.

במהלך 3 עד 5 השנים הבאות אנחנו נראה מיגור של רעב. היה לי דיון על כך בשיעור ביום שלישי האחרון, כאשר דיברנו על שימוש בלוויינים. למעשה, קרן קאש לא צריכה להסתמך על לוויינים, בגלל שהטכנולוגיה שיש לכם היא הרבה יותר טובה מלוויינים. המערכת אשר אתם תפתחו, לא רק תעוף, אלא גם תספק את האנרגיה הדרושה למזון. כך שבמובן זה, במציאות, לוויינים הפכו להיות מיושנים.

אנחנו נראה את המיגור המלא והמוחלט של השימוש בדלק מאובנים. זה יקרה בקרוב מאוד ובצורה מאוד מהירה, מכון שברגע שתשחרר הטכנולוגיה החדשה של השדות המגנטיים והכבידתיים, אנשים יוציאו את המנועים מהמכוניות שלהם. זה פשוט מאוד, ובתקווה זה מה שאנחנו הולכים לעשות בקרוב מאוד באוניברסיטאות באירן. זה הוא אחד הפרויקטים הראשונים שאני רוצה להיות בהם, וזה נמצא על הפרק לעבודה שהאוניברסיטאות רוצות לעשות. ואמרת לי להם, אני מטפל בנושא יחד עם מחפשי ידע של KF. אנחנו רוצים להוציא מערכת מיוחדת לעשות את זה, ואני אקח חלק בכל התהליך. כאשר זה יקרה, אנחנו נראה הרבה מכליות ישנות נטושות בימים היכן שהן ירקבו ויזהמו. לכן עלינו להכין תוכניות בשבילם. עם ההפחתה בשריפה של דלק מאובנים, אנחנו נראה שינויים באטמוספירה זה יוביל למחלות חדשות מכון שאנחנו לא רגילים לחזור לסביבה נקייה.

דברים אחרים שאנחנו נראה, ב-3 עד 5 השנים הקרובות, הסוף של הסמים וסחר בסמים. מלוכה ומנהיגות יגיעו אל סופם כשבאופן קולקטיבי המין האנושי יתמוך את עצמו. רעב יגיע אל סופו דרך התהליך שהסברתי מקודם, כמו כן (השימוש) בתרופות.

כשאנחנו נכיר את מערכת התעופה החדשה, הטיסות מונעות הדחיפה העכשוויות יפכו להיות מיושנות בגלל הטבע שלהם. בני האדם ישמרו את תחנת החלל כזיכרון של "הימים הטובים". בקרוב מאוד, האדם יתרחב אל החלל, ויהיה מסוגל לנסוע מעבר לירח ולמאדים, ואפילו למערכת השמש תוך מספר דקות.

מה שאני רואה הוא מאוד פשוט, והוא העובדה ע"פ של מה שאני יודע, על מה שהטכנולוגיה שלי יכולה לעשות, ומה שאנחנו רואים שהיא עושה. ממשלות העולם יתאמו עצמם לכך, בגלל הקורונה. הקורונה לא הייתה כל כך גרועה, היא הביאה הרבה דברים טובים. אנחנו נראה ששוק הנדל"ן, פחות או יותר, יתרוסק, ואנשים יתנו לך את הבית שלהם על מנת שתגור בו. ב-5 עד 10 השנים הקרובות, עם הידע הנוכחי, לאנשים תהיה האופציה לא לחיות בערים צפופות.

אחד הדברים הראשונים שאנחנו נראה אולי תוך 2 עד 3 שנים, הוא הסוף של הכרייה. קרן קאש עבדה על ברקע כחלק מהתוכניות שלה, והיא כבר החלה להקים את זה במרכז הניסוי באריזונה. המשמעות של כך היא שאנחנו לא צריכים לרוקן את הכוכב לטובת משאבים, וגם לא להרוס את החוות, הגנים, החצרות, הג'ונגלים, או כל דבר אחר. תהיה לנו הערכה לכוכב, והידע יגיע דרך המעבר של השדות, כך שלא יהיה צורך לתת לכדור הארץ לעשות את זה.

בכל כך הרבה דרכים, אחד הדברים הראשונים שבני האדם יפסיקו הוא השחיטה של בעלי חיים. הטבע ימצא את האיזון שלו, וזה מכוון שהוא יוכל לספק אוכל, או מה שאנחנו מכנים, אנרגיה בשביל חיים. זה נמצא על הקנה וזה ודאי במאת האחוזים, למגר את השימוש בבעלי החיים. ואנחנו נראה את הסוף לניצול ולהרס של הפלנטה. במיוחד עכשיו, כאשר אנחנו מתחילים עם הקורונה, אנשים יהיו חייבים לקבל את הטכנולוגיה, ואז כל הדברים האלו יחברו יחדיו. וכאשר זה יגיע, וכשאנחנו נקבל שזה עובד, אז נתחיל לבנות. המחקר והפיתוח של טכנולוגיית הפלזמה החדשה, וההבנה של "העבודה של היקום", תשנה את הכל במהירות.

מה שאני רואה הוא קולוניזציה. האדם יתחיל להתיישב מאוד מאוד מהר. עכשיו אנחנו הולכים לניו-יורק בשביל המסעדה הכי טובה, ובקרוב אנחנו נלך למאדים לקפה, ונחזור בחזרה. אלו לא חלומות, דברים אלו נמצאים על הקנה ברגעים אלו. אתם תראו זאת. אנחנו נתאים את המקומות האלה למחייה בעבורנו. כמו שיצרנו את "הכיפה של השלום", אנחנו ניצור כיפה של חיים, חיים על כוכבים שונים. בכל כך הרבה דרכים, אנחנו לא נראה יזמים פותחים מסעדות יפות ותחנות שירות, אלא הם יבנו מרכזים אלו ברחבי החלל בשביל שאנשים יוכלו לראות את היופי של הבריאה.

הדרך שבה האנושות עובדת תשתנה ב-20 השנים הבאות. אף אחד מאיתנו לא יעבוד בשביל לחיות, אלא אנחנו נעבוד בשביל ההנאה מזה. כולנו נהיה מדענים וכולנו נהיה מסורים לשרת, בגלל שכל האחרים עסוקים בלעשות כלום, וכולנו נעשה מה שאנחנו אוהבים לעשות. זה לא החזון, אני יודע מה עתיד לבוא. אנחנו נראה חיים חדשים, מחזור חדש. אני רואה לידה חדשה, והלידה הזו תשנה את כל אשר מגיע איתה. לידה של מחזור חיים חדש לאדם, ועם זה תגיע לידה של מחזור חיים חדש לכל היקום. אנחנו גרגר האבק הכי קטן אך, אנחנו נהפך להיות האבק החשוב.

אני רואה הרבה. אני רואה את הסוף של הדתות, מכוון שכל אדם יהפוך להיות דתי לפי הסדר של הדרך הנכונה, אנחנו נאמין דרך הנשמה שלנו, וכולנו נראה את מה שהנביאים ראו. אנחנו נחיה על פי האתוס שלהם, לא על ידי שאנחנו מדברים על כך.

יש דבר אחד ודאי, וזה בטוח ב-100%, אנחנו נראה הרבה נישואים, נישואי תערובת בין בני אדם ומינים אחרים ביקום, אשר הם כאן, אך הינם ביישנים מידי מכדי להראות את עצמם. אנחנו נראה את זה בגלל שעכשיו האדם נרגע, והוא התבגר. הם לא יסתתרו יותר בבגדים של האדם, אלא יהיו עצמם. וזה יכניס הרבה מאיתנו להלם, בגלל שאנחנו לא נאכל אותם, לא נראה אותם כאוכל.

בכל כך הרבה דרכים, שינינו את המסלול של האנושות, וכולנו נראה איך המין האנושי יגיב לזה. החזון שלי הוא מאוד פשוט, בגלל שאני יודע מה הבאתי, ואני יודע מה תכננתי, ואני יודע מה אני מוסר, ואני יודע מה אני הולך לקבל בעבור זה. ויש דבר אחד ודאי, אני אמות במקום הכי יפה ביקום, בממד הפיזי.

סוף הקטע. תעתיק בהמשך:

חזון לשנים הבאות

תעתיק באנגלית: (סדנת מחפשי ידע 331 4:16)

ש: אני רוצה לדעת מה החזון ל- 3 השנים הבאות, או יותר, אני לא יודעת, (4:16). אני חדשה עם המדע הזה..... מאירן

ק- החזון שלנו הוא מאוד פשוט, זה מונח בצורה מאוד ברורה, אנחנו נראה שלום עולמי, כבר נכנסנו אליו, זה רק עניין ללטש אותו. חלק מהאומות ינקו את ביתם מהעוולות שהם עשו בעבר, אך זוהי המלחמה הפנימית שלהם בינם לבין עצמם, ולא איתנו. כמו מה שאנחנו רואים בארצות הברית. חוץ מזה זה זמן ניקיון בשבילים.

באופן מתקדם אנחנו נראה אבולוציה במדע וטכנולוגיה, והרבה ב- 3 עד 5 השנים הבאות לא יהיו מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו יודעים כיום. הדבר המרכזי, לא נראה צבאות, אנחנו נראה את המיגור של כוחות צבא בעקבות 2 או 3 גורמים. הידע שהוצא לאור ושנוציא לאור יהפוך את הנשקים הקיימים למיושנים. שנית, המצב הנוכחי בעולם לא מאפשר לאף אומה לקנות נשק, הם לא יכולים להרשות את זה לעצמם, אלא אם כן הם מדינות מושחתות המנסות, רק לשים קצת כסף בבנק, זה לא משנה מה האומה עושה.

אז נראה את המיגור של הרעב במהלך 3 עד 5 השנים הבאות. היה לי דיון על כך בשיעור ביום שלישי האחרון, כאשר דיברנו על הלוויינים. למעשה, קרן קאש לא צריכה להסתמך על לוויינים, יש לכם טכנולוגיה הרבה יותר טובה מלוויינים. המערכת אשר אתם תפתחו, תטוס ותספק את האנרגיה הדרושה למזון. לוויינים במציאות, הפכו להיות מיושנים במובן הזה. (4:18). אך באותה העת, אנחנו נראה את המיגור הכולל והאבסולוטי של השימוש בדלק מאובנים.

בקרב מאוד, ובצורה מאוד מהירה, כולנו נראה את הסוף לשימוש בדלק מאובנים, מכון שברגע שתשחרר הטכנולוגיה החדשה על השדות המגנטיים והכבידתיים, אנשים יוציאו את המנועים מהמכוניות שלהם. כל כך פשוט, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בתקווה בזמן הקרוב מאוד באירן, באוניברסיטה. זה הוא אחד הפרויקטים הראשונים שאני רוצה להיות בהם, וזה נמצא על שולחן העבודה שהאוניברסיטה רוצה לעשות. ואני אמרתי להם, אני בתוך זה ביחד עם מחפשי ידע של KF.. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להוציא מערכת מיוחדת לעשות את זה, ואני בתוך זה לכל אשר הולך להיות. אז אנחנו נראה, הרבה, הרבה מכליות ישנות בימים הגבוהים, הן יישארו שם. הן ירקבו והן יזהמו. ולכן עלינו להכין תוכנית בשבילים. זה היופי של מה שכולנו נקבל בחזרה. אנחנו נראה את ההפחתה בשימוש של מה שאנחנו מכנים, דלק מאובנים הרבה שינויים, אנחנו נראה מחלות חדשות

בעקבות שינויים באטמוספירה, בגלל שאנחנו חוזרים לאטמוספירה יותר נקייה, ואנחנו לא רגילים לזה.

אנחנו נראה את הסוף של הסמים וסחר בסמים ב-3 עד 5 השנים הבאות, אנחנו לא רואים שום דבר בקו הזה. מה שאני רואה, הוא הסוף למה שאנחנו מכנים הטיסות הממונעות העכשוויות כשאנחנו נכיר עוד ועוד מערכות טיסה חדשות, מכון שהם יהפכו להיות מיושנות בגלל הטבע שלהם. מה שאני רואה, בני האדם ישמרו את תחנת החלל כזיכרון "לימים הטובים שהיו". בקרוב מאוד. בגלל שהאדם ינוע מעבר לחלל, אל מאדים והירח, ומעבר למערכת השמש בתוך דקות ספורות. (4:20).

אנחנו נראה את הסוף של המלוכה ושל המנהיגות, זה יהפוך להיות מין אנושי קולקטיבי שיתמוך את עצמו. אני רואה את הסוף של הרעב דרך התהליך כפי שהסברתי, ואותו הדבר (עם) תרופות. מה שאני רואה הוא מאוד פשוט, זה העובדה של מה שאני יודע מה שיש לטכנולוגיה שלי, ולמעשה אנחנו רואים, ממשלות העולם ישתנו אל כך בגלל הקורונה. הקורונה לא הייתה כל כך גרועה, היא הביאה הרבה דברים טובים. מה שאני רואה הוא פחות או יותר ההתרסקות של שוק הנדל"ן. אנשים יתנו לכם את בתיהם בשביל שתגורו בהם, בגלל שעם הידע העכשווי ומה שעתיד לבוא ב-5 עד 10 השנים הקרובות, אנשים לא צריכים לחיות בערים צפופות. תהיה להם אפשרות.

מה שאנחנו רואים, אחד הדברים הראשונים, אולי ב-2 עד 3 שנים הבאות, זה חלק מהתוכנית של קרן קאש, מה שאנחנו עובדים עליו ברקע, הוא הסוף של הכרייה. זה יגיע מאוד מאוד מהר, וההתחלה של זה כבר הוקמה במרכז המבחן באריזונה. המשמעות של כך, אנחנו לא הולכים אל המשאבים, לדלל ולהרוס את החוות, הגנים, החצרות, הג'ונגלים וכל דבר אחר. יהיה לנו כבוד אל הפלנטה. הידע יגיע דרך המעבר של השדות אנחנו לא ניתן לכדור הארץ לעשות את זה.

בכל כך הרבה דרכים, אני רואה את הסוף של השחיטה של בעלי חיים. זה אחד הדברים הראשונים שהמין האנושי יפסיק לעשות. הטבע ימצא את האיזון שלו, וזה מכון שנצליח לספק אוכל, או מה שאנחנו מכנים, אנרגיה בשביל חיים, ימגר את השימוש בבעלי חיים. זה ודאי במאת האחוזים, ונמצא על הקנה. בצד השני, (4:22) אנחנו נראה את הסוף לניצול ולהרס של הפלנטה כל אלו יגיעו ביחד, עכשיו כשאנחנו מתחילים במיוחד עם הקורונה, עכשיו כשהטכנולוגיה מפציעה אנשים יהיו חייבים לקבל את זה, בגלל הקורונה. וכאשר זה יגיע, וכשאנחנו נקבל שזה עובד, אז נתחיל לבנות. המחקר והפיתוח של טכנולוגיית הפלזמה החדשה, וההבנת הדרך שבה היקום עובד, תשנה את זה במהירות.

מה שאני רואה הוא קולוניזציה. האדם יתחיל להתיישב בצורה מהירה מאוד. אנחנו הולכים לניו-יורק בשביל המסעדה הכי טובה, אנחנו נלך למאדים לקפה, ונחזור בחזרה. אלו לא חלומות, דברים אלו נמצאים על הקנה ברגעים אלו. אתם תראו זאת. אנחנו נתאים את המקומות האלה למחייה בעבורנו. כמו שיצרנו את "הכיפה של השלום", אנחנו ניצור כיפה של חיים, חיים על כוכבים שונים. בכל כך הרבה דרכים, אנחנו נראה יזמים לא פותחים מסעדות יפות ותחנות שירות, הם יבנו מרכזים אלו ברחבי החלל במסלולים שונים בשביל שאנשים יוכלו לראות את היופי של הבריאה.

הדרך שבה בני האדם עובדים תשתנה ב-20 השנים הבאות. אף אחד מאיתנו לא יעבוד בגלל שהוא חייב לעבוד בשביל לחיות, אנחנו נעבוד עם ההנאה מכך. כולנו נהיה מדענים וכולנו נהיה מסורים לשרת, בגלל שכל האחרים עסוקים בלעשות כלום, וכולנו נעשה מה שאנחנו אוהבים לעשות. זה לא החזון, אני יודע מה עתיד לבוא. נראה חיים חדשים, מחזור חדש. אני רואה לידה חדשה, והלידה הזו תשנה את כל אשר מגיע איתה. לידה של מחזור חיים חדש לאדם, ועם זה תגיע לידה של מחזור חיים חדש לכל היקום. (4:24). אנחנו גרגר האבק הכי קטן, אך אנחנו נהפך להיות האבק החשוב.

אני רואה הרבה. אני רואה את הסוף של הדתות, מכוון שכל אדם יהפוך להיות דתי לפי הסדר של הדרך הנכונה, אנחנו נאמין דרך הנשמה שלנו, ונראה את מה שהנביאים ראו. אנחנו נחיה על פי האתוס שלהם, לא על ידי שאנחנו מדברים על כך. יש דבר אחד ודאי, וזה בטוח ב-100%, אנחנו נראה הרבה נישואים, נישואי תערובת בין בני אדם ומינים אחרים ביקום, אשר הם כאן, אך הינם ביישנים מידי מכדי להראות את עצמם. בגלל שעכשיו האדם נרגע, והוא התבגר אנחנו נראה את זה. הם לא יסתתרו יותר בבגדים של האדם, אלא יהיו עצמם. וזה יכניס הרבה מאיתנו להלם, בגלל שאנחנו לא נאכל אותם, לא נראה אותם כאוכל. בכל כך הרבה דרכים, שינינו את המסלול של האנושות, וכולנו נראה איך המין האנושי יגיב לזה.

החזון שלי הוא מאוד פשוט, בגלל שאני יודע מה הבאתי, ואני יודע מה תכננתי, ואני יודע מה אני מוסר, ואני יודע מה אני הולך לקבל בעבור זה. ויש דבר אחד ודאי, אני אמות במקום הכי יפה ביקום, בממד הפיזי.